

Στη σημερινή εποχή, μια εποχή των ανήθικων και αφόρητων οικονομικών και μη, πολέμων οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι είτε στους εαυτούς τους είτε στα σπίτια τους. Πλέον το να είναι κάποιος κλεισμένος σε ένα μεγάλο και μοντέρνο σπίτι, θεωρείται μόδα. Χωρίς να μιλάει με τον διπλανό και χωρίς να τον ξέρει πολλές φορές, τον κρίνει. Έτσι είναι οι άνθρωποι σήμερα, απρόσιτοι και συχνά ρατσιστές. Την κατάσταση αυτή μπορούμε όμως να την αλλάξουμε, προσπαθώντας όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι. Φανταστείτε πως αν όλοι οι άνθρωποι της γης πιαναν γερά τα χέρια θα είχαμε έναν κόσμο διαφορετικό. Χωρίς πολέμους, αντιπαλότητες και ίντριγκες. Έναν κόσμο πλούσιο σε συναισθήματα, αγάπη, ειρήνη, ελευθερία και ισότητα μεταξύ όλων των λαών και ανθρώπων.

Πολλοί είναι αυτοί βέβαια που δεν κατανοούν την ισότητα αυτή. Αν όλοι μαζί ενωνόμασταν, τώρα θα είχαμε φτιάξει έναν κόσμο, μια γη με γερά θεμέλια. Θα μπορούσαμε να ζούμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι μέσα σε έναν πλουραλιστικό κόσμο που θα αποδέχεται κάθε νέο πολιτισμό και κάθε νέα κουλτούρα. Πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να ονειρευόμαστε εκείνο τον πολύχρωμο και πολυπολιτισμικό κύκλο, εκείνο τον κύκλο που θα είμαστε όλοι μέσα, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας ή γενικά των σκέψεών μας. Να κάνουμε όνειρα καθημερινά, για το πως μπορεί να γίνει καλύτερος αυτός ο κύκλος, γιατί ως γνωστόν για να γίνει κάτι πρέπει να το θες και να το πιστεύεις συνάμα πολύ. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Κάνοντας όνειρα για το μέλλον, όνειρα για έναν πολύχρωμο και συγχρόνως πολυδύναμο κύκλο.

Πρέπει όλοι να πιστέψουμε σ' αυτόν τον αλλιότιο κύκλο, που θα χωράει όλη τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και θα την κάνει να μοιάζει με ομοιότητα. Όπως είπα και πριν, αν όλοι οι άνθρωποι την γη πιαναν γερά τα χέρια, θα έπαυαν πια όλα τα είδη των πολέμων και θα ξεκινούσαμε όλοι μαζί, ενωμένοι μια καινούρια, πολύχρωμη και ξεχωριστή αρχή.

ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ...